

Den Barmhjertige,
Ophøjet over Tronen

af

Abdullah As-Sabt

Indhold

Introduktion.....	3
Kapitel 1.....	10
Beviser fra Koranen	10
Kapitel 2	20
Beviser fra Sunnah	20
Kapitel 3	29
Udtalelser fra Sahaba.....	29
Udtalelser fra Tabi'een.....	30
(Den anden generation).....	30
Udtalelser fra de retslærde	31
Kapitel 4	38
Betydningen af Al-Istawaa	38
Kapitel 5.....	41
At spørge til hvor Allah er.....	41
Kapitel 6	48
Tvivl og indsigelser	48
Kapitel 7.....	55
Logisk Ræsonnement.....	55

Introduktion

Al Lovprisning tilhører Allah. Ham alene spørger vi om hjælp, og Ham alene spørger vi om tilgivelse. Vi søger tilflugt hos Allah fra den ondskab vores hjerter indeholder og fra konsekvenserne af vores onde gerninger. Enhver som Allah retleder, vil aldrig blive vildledt, og enhver som Han vildleder, vil aldrig blive retledt. Jeg bevidner at ingen har ret til at blive tilbudt udover Allah alene, og at Muhammad (صلى الله عليه وسلم) er Hans tjener og budbringer.

Disse få sider belyser et emne som har en enorm betydning for *tawhid* (monoteisme). Emnet er anerkendelse af attributten *Al-Uluw* som er ophøjelse af Allah Den Almægtige. Der er mange årsager til at skrive om netop dette vigtige emne:

1.

Mange muslimske forfattere prioriterer desværre ikke at rense vores *aqeedah* (tro) fra *shirk* (polyteisme) og *bida'* (fornyer). Hvad *aqeedah* angår, prioriterer de derimod at bevise Allahs eksistens og magt. Der er ingen tvivl om at ovenstående er af stor betydning, men *tawhid* skal studeres som en helhed. De arabiske polyteister troede dengang også på Allahs eksistens og magt. Således tror mange af disse forfattere i dag at dette i sig selv er nok til at *tawhid* er korrekt. Allah siger:

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ ۗ

فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ ۖ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ (٣١) فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ ۖ الْحَقُّ ط فَمَاذَا بَعَدَ
الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ ط فَأَنَّى تُصِرُّونَ (٣٢)

"Sig, hvem forsyner jer fra himmelen og jorden, eller hvem ejer bærelsen og
synet? Og hvem frembringer det levende fra det døde, og frembringer det døde
fra det levende? Og hvem administrerer (alle ting)s anliggender? De vil
sandselig vise Allah. Sig, vil I da ikke frygte (være pligttro overfor) Ham? Dette
er Allah, jeres sande Herre. Så hvad er der efter *Al-Haq* (sandheden) undtagen
Daalalah (fejls og afvigelse)? Hvordan er I så vendt bort?"

[10:31-32]

Andre forfattere studerer en anden del af *tawhid*, nemlig den del der omhandler anerkendelsen af Allahs navne og attributter (hermed også troen på Hans budbringere m.m.). Deres værker er utilfredsstillende af flere grunde:

A.

Nogle har skrevet om disse emner uden at skelne mellem hvad der var sandt, og hvad der var falsk. De indhentede data fra tidligere forfattere, og fremlagde dem for offentligheden som værende den sande *tawhid*. Det indhentede materiale var udtalelser fra filosoffer og sufister. Intet af dette materiale kom i nærheden af at omhandle *tawhid*. Konsekvenserne af dette var desværre, at de der havde læst materialet enten faldt helt fra Islam, eller begyndte at tro på det de læste.

Shaikh ul-Islam Ibn Taymiyah modbeviste i flere af sine bøger de påstande som blev fremlagt af sådanne forfattere. To af hans bøger er ganske velkendte, nemlig *Al-Iman* (Troen) og *Ar-Radd 'Ala Al-Mantiqiyin* (gendrivelse af filosofferne). Sheikh Abdur-Rahman Abdul-Khaliq skrev

også om dem i sin bog *Al-Fikr As-Sufi Fi Dhaw Al-Kitab Was-Sunnah* (Sufismen i lyset af Koranen og *Sunnah*).

Med Allahs hjælp førte dette til et fald af sådanne vildledte forfattere. Der findes dog stadig få forfattere der skriver om dette bag lukkede døre, i et forsøg på at genoplive tidligere afsporede idéer.

B.

En anden type forfattere er dem som besidder viden. De har læst førnævnte værker, men har også læst Koranen og Profeten Muhammads (صلى الله عليه وسلم) *ahadith* (beretninger). Nogle af disse forfattere har Allah retledet, således at de benægter alt hvad der strider imod Koranen og *Sunnah*. I andre tilfælde er nogle desværre gået tilbage til deres gamle *Shuyukh* (lærere) og tidligere traditioner. Abul-Ma'ali Al-Juwaynee har kommenteret denne sammenblanding. Han studerede logik og filosofi, men inden han døde vendte han tilbage til *As-Salaf As-Saliheens* overbevisning. Han berettede sin historie i sin bog om troen på *Al-Istawa* (At Allah er over Sin Trone) og *Al-Fawqiyah* (At Allah er Den Højeste over Sine tjenere).

Ovenstående forfattere bliver kaldt for *Al-Khalaf* (Efterkommerne). De er en blanding af *Jahmiyyah*, *Al-Ashaira* og *Al-Mu'tazilah* (andre vildledte sekter).

Abul-Hassan Al-Ash'ari, grundlæggeren af *Asha'irah* sekten gik senere imod sine egne efterfølgere i bogen *Al-Ibanah*. Det uforståelige aspekt ved denne sag er, at mange mennesker stadig underviser i denne *madhab* (retsskole), selvom grundlæggeren i sidste ende gik imod det han selv havde grundlagt. Disse forfattere studerede *tawhid*, men begik den fejl at de lod deres forstand råde. De anerkendte de navne og attributter som de mente

var passende, og benægtede resten. Deres forståelse af Allahs navne og attributter var bygget på deres egen logik. Nogle af dem anerkendte kun syv attributter, hvilket modstrider Koranens lære. Til dem vil vi stille følgende spørgsmål 'Kender I Allah bedre end Han kender sig selv?' Disse forfattere fordrejede Allahs *ayat* og Profetens (صلى الله عليه وسلم) *ahadith*. De fordrejede meningen med Koranen således, at den blev tilpasset deres egen forståelse af verden. Én basal regel i *tawhid* blev ignoreret, nemlig at alle vores tanker skal tilpasse sig *Nas* (de åbenbarede beviser fra Koranen og *Sunnah*). Vi anerkender det som *Nas* anerkender, og afviser det *Nas* afviser. Disse forfattere gjorde det stik modsatte.

C.

Da den muslimske befolkning stadig havde meget kendskab til *tawhid* blev sådanne misvisende idéer forkastet. Muslimerne fra de tidligere generationer var ikke drevet af lyster og begær, som man ser med folk nu til dags. De tidligere retledte generationer forkastede logik og *bida'*. De tog afstand fra at gøre menneskets hjerne til dommer, men holdt i stedet fast i Koranen og *Sunnah*. Den muslimske *ummah* (nation) kalder dem for *Ahlu-Sunnah Wal-Jama'ah*. Folk som til gengæld tror på det modsatte af *Ahlu-Sunnah Wal-Jama'ah* bliver kaldt for *mubtadi'a* (fornyere). *Ahlu-Sunnah* refererer til Profetens (صلى الله عليه وسلم) ledsagere, *At-Tabi'een* (generationen efter dem), og dem der kommer efter *At-Tabi'een* (såsom de fire imamer) og de som følger i deres fodspor. Det er dem som vi kalder *As-Salaf*. Salafier er dem som følger de retledte *Salaf*. Desværre tror mange at Salafisme er en *madhab* stiftet af tidligere generationer. Folk der er uvidende siger, at Ibn Taymiyah startede det som de kalder for Salafisme. Ibn Taymiyah var blot en af *Salaf*, dvs. et godt eksempel for hele nationen.

Den tidligere generation fulgte nøjagtige regler for hvordan man skulle forstå Islam, specielt i henhold til Allahs navne og attributter.

2.

Nogle muslimer mener at det er unødvendigt og upassende at rense Islam fra fornyelser under nuværende forhold. De påstår at den islamiske nation står overfor decideret vantroskab. Andre spørger om ikke det er vigtigere at skrive om kommunismens fare frem for fornyelser i Islam? Vores svar på disse spørgsmål er følgende:

A.

I visse bøger bliver vantroskab introduceret som Islam. Som eksempel kan vi nævne *Naqd Al-Fikr Ad-Dini*, som er en bog der fokuserer meget på Ibn Arabi¹ værker. Sufisme i lyset af Koranen og *Sunnah* afdækker følgende forfatters overbevisninger; Ibn Arabi, Ibn Sabin, Ibn Al-Faridh, Ibn Sina, Al-Hallaj, Al-Qummi og Al-Kilini. Der er ingen større *kufir* (vantroskab), end den som ovenstående forfattere fremviser. En sand muslim adskiller ikke mellem tydelig *kufir* og antydningen af *kufir*, da begge dele er *kufir*. Hvem der end er uenig i dette udsagn, bør se på sin egen forståelse af Islam.

B.

En af hovedårsagerne til at man bør rense Islam for fornyelser, er at der hersker stor uvidenhed omkring Islam. De der er udvidende omkring den rigtige tro, vildledes til at tro at fornyelser indgår i Islam. Deres uvidenhed får dem ud i vantroskab. En stor del af muslimerne har dog accepteret

¹ Ibn Arabi er udover at være sufist også blevet erklæret for vantro, grundet hans mange udtalelser som går stik imod Islam.

kendte værker fra tidligere lærde såsom Ibn Taymiyah og Muhammad Ibn Abdul-Wahhab. Denne popularitet er et resultat af en søgen efter den virkelige sandhed, og ikke den forvanskede.

C.

Sammenhold er en af de vigtigste egenskaber når det kommer til krig, og hvis ikke man overholder dette sammenhold vil det føre til nederlag. Derfor er det nødvendigt at forene muslimerne omkring den rigtige tro, i en stor front. Derefter kan sejren let opnås. At splitte muslimerne frem for at forene dem, vil derfor uden tvivl føre til nederlag.

På baggrund af det omtalte mener vi at den bedste løsning ville være at rense Islam fra alle fornyelser og løgne. På trods af at disse fornyelser og løgne ikke har nogen relevans for Islam, er de blevet accepteret og praktiseret af flere muslimer. Derefter er det vigtigt at muslimerne bliver introduceret for den rene tro. Den sande Islam kan således danne et solidt fundament for vore liv. Dette er hvad Shaikh Nasir Ad-Diin Al-Albani kalder for *At-Tasfiyah Wat-Tarbiyah* hvilket betyder renselse og opdragelse.

Derudover mener vi også at en stor del af muslimernes nederlag skyldes det faktum, at mange bevidst styrer udenom den sande vej. Mange grupper samles under Islams fælles front, selvom de hver især har forskellige trosretninger og principper. Dette fører til nederlag for disse grupper.

3.

Årsagen til at jeg har valgt at skrive om Allahs *Uluw* (ophøjethed) og *Istawa* (opstigning) skal primært ses som et modbevis til de falske påstande, som er blevet fremlagt af nogle sufister. De påstår at Allah er

overalt. De bliver ved med at gentage denne korrupte påstand, indtil den bliver opfattet som den uomtvistelige sandhed. Emnet *Istawa* er forklaret ganske detaljeret i Koranen, *Sunnah* og de lærdes udtalelser. Som en vejledning til muslimerne og for at vise sandheden, har vi derfor valgt at skrive om dette emne. I denne bog vil der blive fremlagt beviser i form af *ayat* og *ahadith* for netop at påpege vigtigheden af dette emne. Vi har også samlet udtalelser fra Profetens ledsagere, og de som fulgte i deres fodspor. Formålet er at bevise at *Istawa* og *Uluw* uden tvivl er en del af den muslimske nations trosprincip. Hvem der end fornægter dette er på afveje og væk fra den muslimske nations tro. Vi håber at denne forskning og de beviser der bliver fremlagt vil være nok til at få muslimerne til at tro på Allahs ophøjethed, og opstigningen over Tronen som det passer Ham bedst.

Vi beder Allah om at acceptere at denne bog er for Hans skyld alene, og om at gøre dette værk gavnligt indtil den dag, hvor hverken ejendom eller børn kan være til gavn. Her vil det vigtigste være et hjerte på rette vej. Vi beder også Allah om at samle muslimerne under *tawhid*, i selskab med Hans retledte slaver. Vores sidste *dua* er *Al-Hamdu Lilahi Rabbil Alamin* (Al lovprisning tilkommer Allah verdensernes Skaber).

Abdullah As-Sabt

Kuwait

Sha'ban 1396 E-H / August 1976

Kapitel 1

Beviser fra Koranen

Allah siger:

1.

إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ

"Sandelig jeres Rabb er Allah, som skabte himlene og jorden på seks dage, og derefter istavne (slog) Ham (over) Al-Arsh (Tronen)."

[7:54]

2.

تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ (٤) الرَّحْمَنُ عَلَى
الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ (٥) لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا
وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ (٦)

"En åbenbaring fra Ham (Allah) som skabte jorden og de høje himle. Ar-Rahman (Den Barmhjertige) istavne (slog) over Al-Arsh (Tronen). Til Ham hører alt der er i himlene og på jorden, og det der er mellem dem, og alt det der er under jorden."

[20:4-6]

3.

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ
عَلَى الْعَرْشِ ۗ مَا لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبٍ مِّنْ وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ ۗ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ (٤)
يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ
أَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (٥)

"Allah er Den som skabte himlene og jorden, og det der er mellem dem på seks dage, og derefter stegte Han over Al-Arsh (Tronen). Der er ingen beskytter eller ven ved siden af Ham. Vil I da ikke tænke jer om? Han styrer alle ting fra himmelen til jorden, og derpå vil den stige op til Ham på en dag hvis længde er tusind år, efter det I beregner."

[32:4-5]

4.

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقُوبَ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ

"Og (husk) da Allah sagde: O Isak (Jesús) sandelig vil jeg lade dig stige op til Mig."

[3:55]

5.

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (١٨)

"Og Han er Den Højeste, over Sine tjenere, og Han er Den Alvidende."

[6:18]

6.

يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٥٠﴾

"De frygter deres Skaber fra oven, og de gør hvad de bliver befalede."

[16:50]

7.

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

"Det gode stiger op til Ham"

[35:10]

8.

مَنْ اللَّهُ ذِي الْمَعَارِجِ (٣) تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ
مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ (٤)

*"Fra Allah, Herren over opstigninger, stiger englene og Ruh (Gabriel) op til
Ham, på en dag (hvis) længde er halvtreds tusinde år."*

[70:3-4]

9.

ءَأَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ (١٦) أَمْ
أَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۗ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ
(١٧)

*"Føler I jer sikre med Ham som er over himmelen, at Han ikke lader jorden
styrte sammen med jer, således at den begynder at skælve? Eller føler I jer*

*idre med Ham som er over himmelen, at Ham ikke vil sende en hård
bivind? Så vil I vide hvorledes Min advarsel var."*

[67:16-17]

10.

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ
كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١)

"Så lotawi (stej) Han over himlen, mens der endnu var røg, og sagde til jorden og himlen: Kom I begge frivilligt eller tvunget. De svarede begge: Vi kommer frivilligt."

[41:11]

11.

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هِمَانُ ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ (٣٦) أَسْبَابَ
السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا

"Firaawn (Faraa) sagde: O Haman! Byg mig et tårn, måske kan jeg nå op til rebotigerne, rebotigerne til himlene, således at jeg kan stige op til Musa' (Moses) Gud. Jeg anser ham for at være en løgner."

[40:36-37]

Al-Juwaini kommenterede ovenstående *ayah* i sin bog *Al-Istawaa Wa Ithbaat Al-Fawqiyah*: 'Dette beviser at Musa sagde til Firaawn at Allah er over himlene. Derfor sagde Firaawn, at han anså Musa for at være en løgner.'

Ad-Darimi sagde på side 21 i sin bog *Ar-Radd 'Ala Al-Jahmiyah* at dette vers er et klart bevis på at Musa bad Firaawn om at indrømme at Allah er over himlene, og det var grunden til at Firaawn sagde at han ville bygge et tårn så han kunne se Allah.

12.

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا

"Al lovsprisning tilkommer Allah, som sendte Bogen (Koranen) ned til Sin tjener (Muhammad) uden nogen værlighed deri."

[18:1]

13.

نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ التَّوْرَةَ
وَالْإِنْجِيلَ (٣)

"Han har åbenbart Bogen for dig indeholdende sandheden der bekræfter hvad der var før den, og Han nedsendte Tawrat (Toraaen) og Injil (Evangeliet)."

[3:3]

14.

حَمَّ (١) تَنْزِيلٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٢)

"Hafsim. Den er nedsendt fra Den Nædige og Den Barmhjertige."

[41:1-2]

15.

تَنْزِيلٍ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ (٤٢)

"Nedsendt fra Den Alvise og Prisværdige."

[41:42]

16.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١)

"Sandelig, Vi har sendt den (Koranen) ned på Al-Qads natten (Forudbestemmelsen)."

[97:1]

17.

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ (٣)

"Sandelig, Vi har sendt den (Koranen) ned på en velsignet nat, og sandelig Vi er Dem der advarer."

[44:3]

18.

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ

"(Dette er) en surah (kapitel fra Koranen) som Vi har sendt ned og gjort bindende. I den er der klare tegn."

[24:1]

19.

وَمَا نُنزِّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ

"Og vi (engle) stiger ned med kun din Skabers befaling."

[19:64]

20.

نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (١٩٣)

"Den troværdige 'ånd' (Gabriel) kom ned med den."

[26:193]

21.

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ

"Sig (O Muhammad): Ruh-ul-Qudus (Gabriel) har bragt den (Koranen) ned fra din Herre indeholdende sandheden."

[16:102]

Vers som disse er der utallige eksempler af i Koranen. Alle de ovenstående vers er beviser på at Allah har nedsendt Bogen (Koranen). Hvis påstanden om at Allah både skulle befinde sig under jorden, samtidig med at Han er over Sin Trone (over himlene) var sand, så ville Han også have brugt ord såsom 'opsendte' om Koranen. Tydeligvis er dette ikke tilfældet.

Vers som omhandler det faktum at Allah har nedsendt Bogen er mange. Det samme gælder vers der benævner at det var *Ruh-ul-Qudus* (Gabriel) der bragte den ned. Det vil sige når man sender noget ned, så må det forstås som en handling der bliver gjort oppefra, ikke sandt? Imam Ad-Darimi sagde: 'Hvad er der galt med jer? Der var aldrig uenighed blandt Profetens ledsagere, *Tabi'een* og *ummah* når det kom til vigtige emner såsom *tafseer* (fortolkning), arveregler og andre grundlæggende ting indenfor Islam.' De sagde: 'Dette vers blev nedsendt i henhold til det og det.' Du hørte dem for eksempel aldrig sige at et vers blev rejst op fra jorden, eller at det kom bagfra eller forfra. Tværtimod siger alle at det var nedsendt. Hvis Allah var overalt så ville det ikke være nødvendigt at sende noget ned. Da ville det blot være at sende i stedet for at nedsende. Hvis påstanden om at Allah befinder sig overalt var sand, hvorfor i alverden sendte Allah så Gabriel ned?

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهُدًى
وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ (١٠٢)

"Sig (O Muhammad): Ruh-ul-Qudus (Gabriel) har bragt den (Koranen) ned fra din Herre med sandheden for at styrke de troende, og som en retledning og gode nyheder for dem der underkaster sig (Allah)."

[16:102]

I påstår at Allah befinder sig sammen med Muhammad (صلى الله عليه وسلم) i Sit hjem, og alligevel kommer Gabriel ned med en åbenbaring udefra, mens Allah er inde i huset. Det er indlysende at I har produceret en usandhed. Den som ikke tror på at Allah steg over Sin Trone tilbeder andre end Allah, og vedkommende aner end ikke hvor Allah befinder sig.

[Ar-Radd 'Ala Al-Jahmiyyah s.33]

Kapitel 2

Beviser fra Sunnah

22.

Mu'awiyah bin al-Hakm as-Sulmi sagde: 'Jeg havde en slavepige som plejede at vogte får for mig. En dag opdagede jeg at en ulv havde dræbt et af mine får imens hun vogtede dem, og da jeg blot er en mand iblandt Adams børn blev jeg vred og gav hende en lussing. Derefter gik jeg til Profeten (صلى الله عليه وسلم), som benævnte alvoren af min handling. Jeg sagde: 'O Allahs budbringer, bør jeg ikke sætte hende fri?' Han sagde: 'Bring hende til mig.' Så jeg bragte hende til Muhammad (صلى الله عليه وسلم) hvorefter han spurgte hende: 'Hvor er Allah?' Hun svarede: 'Han er over himlene.' Han spurgte hende: 'Hvem er jeg?' Hun svarede: 'Du er Allahs budbringer.' Profeten sagde derefter: 'Sæt hende fri for hun er troende.'

[Muslim, Abu Dawood og An-Nasaai]

23.

Jabir ibn Abdillah sagde: 'Allahs budbringer spurgte os i sin tale på Arafat-dagen om han havde overbragt budskabet? Vi sagde ja, alt imens han loftede sin finger mod himlen, hvorefter han pegede hen mod os og sagde: 'O Allah vær mit vidne.'

[Muslim]

24.

Abu Hurayrah berettede at Profeten (صلى الله عليه وسلم) sagde: 'Engle stiger op og ned fra himlen på skift, nogle om dagen og andre om natten, men de samles alle ved fajr og aas bønnerne. De som har været ved dig i nattens løb stiger op til Allah, hvorefter Han spørger dem (selvom Han kender været bedre end dem) 'hvordan har I efterladt Mine slaver?' De vil svare: 'Vi kom til dem mens de bad og vi efterlod dem ligesådan.'

[Al-Bukhari, Muslim]

25.

Abdullah ibn Amr ibn al-As berettede at Budbringeren (صلى الله عليه وسلم) sagde: 'Allah skænker barmhjertighed til de barmhjertige. Vær barmhjertig overfor dem som er på jorden, så vil Ham som er *fis-samaa'* (over himlene) være barmhjertig overfor dig.'

[Abu Dawood og At-Tirmidhi]

26.

Anas sagde at Zaynab bint Jahsh (Profetens kone) med stolthed plejede at rige til Profetens (صلى الله عليه وسلم) andre koner: 'Jeres familier gav jer væk i ægteskab, men Allah gav mig væk i ægteskab (til Hans budbringer) ovenfra de nye himle.' Hun plejede også at rige: 'Allah gav mig i ægteskab *fis-samaa'* (over himlene). I en anden beretning af denne hadith sagde hun til Profeten (صلى الله عليه وسلم) 'Ar-Rahman gav mig i ægteskab til dig over Sin Trone.'

[Al-Bukhari]

27.

Abu Sa'eed berettede at Allahs budbringer (صلى الله عليه وسلم) sagde: 'Stoler I ikke på mig? Når Ham som er *fi-samaa*' (over himlene) har tiltra til mig. Åbenbaringer kommer til mig dag og nat.'

[Al-Bukhari og Muslim]

28.

Abu Hurayrah berettede at Allahs budbringer (صلى الله عليه وسلم) sagde: 'Ved Ham i hvis hænder min sjæl er, der er ikke en mand som kalder sin kone til sin seng og bliver afvist uden at Ham som er *fi-samaa*' (over himlene) bliver vred på hende, og forbliver vred indtil hendes søstemand atter er tilfreds med hende.

[Muslim]

29.

Abu Hurayrah berettede at Profeten (صلى الله عليه وسلم) sagde at der vil være engle ved den dødes dødsleje. Hvis den døde har været et retskaffent menneske vil de sige: 'O gode sjæl som var i den gode krop, kom ud (af kroppen). Tag imod de gode nyheder af *Rauh* (hvile) og *Rayhan* (forrynkning) og en Gud som ikke er vred.' Dette vil gentagne gange siges til sjælen indtil den kommer ud (af dens krop). Den vil derefter stige til himmels, hvorefter der vil blive spurgt om tilladelse til at indtræde Paradiset. Før der gives lov til at indtræde Paradiset vil der først blive spurgt til hvem personen er. Svaret vil hertil være at det er 'den og den' (navnet vil herefter benævnes). Således vil sjælen blive modtaget med smukke ord som 'Velkommen, O rene sjæl.' Dette vil gentage sig indtil den (sjælen) når himlen som Allah befinder sig over.

[Ahmad, Ibn Majah]

30.

Abu Hurayrah berettede at Budbringeren (صلى الله عليه وسلم) sagde: 'Hvem end der donorer hvad der blot varer til en dadel fra det der er blevet tjent på ærlig vis, velvidende om at kun godt stiger op til Allah, vil blive accepteret som velgørenhed af Allah. Allah vil herefter tage imod med Sin højre hånd, hvorefter Han vil øge velgørenheden for givoren indtil den bliver som et bjerg i størrelse.'

[Al-Bukhari]

31.

Abu Musa Al-Ashari berettede at Budbringeren (صلى الله عليه وسلم) sagde: 'Allah sover ikke. Han nedsender Qist (retfærdighed) og rejser det op. Nattens sømninger stiger op til Ham inden dagen. Hans slør er omgivet af lys, og bliver dette afdekket vil lyset fra Hans ansigt brænde alt indenfor rækkevidde.'²

[Muslim]

32.

Abu Saeed al-Khudri berettede at Budbringeren (صلى الله عليه وسلم) sagde: 'Allah accepterer velgørenhed fra Sin slave, forudsat at den kommer fra hvad

² Ibn Qutaybah siger at ordet *qist* refererer til vægt i denne *hadith*. *Qist* betyder retfærdighed, således at man med vægten kan veje folks handlinger og derved opnå retfærdighed. Dvs. når Allah rejser *Qist* betyder det at folks handlinger således bliver bragt til den og vejet. Når Allah dermed sænker den betyder det at folks *rizq* (forsyninger) ligeledes bliver målt og sendt ned.

der er tilladt, og Allah accepterer kun hvad der er godt. Intet andet end gode ting stiger op til Ham. Han accepterer dadlen (givet i velgørenhed), og forsøger den indtil den bliver så stor som et bjerg.'

[Adh-Dhahabi i Al-Uluw]

33.

Abu Hurayrah berettede at Budbringeren (صلى الله عليه وسلم) sagde: 'Allah har engle på jorden, rejvende med de engle som nedskriver folkets gerninger. Hvis de finder folk som ihukommer Allah (i en forsamling), vil de (englene) sige til hinanden: 'Kom, for her forefindes det du søger.' Således vil englene samle sig rundt om dem (i forsamlingen). Når de (i forsamlingen) går hver til sit stiger englene op til himlen, hvorefter Allah spørger dem: 'Hvad lavede Mine slaver da I forlod dem?' De vil være: 'Vi forlod dem imens de takkede, lovpriste og ihukom Dig.' Allah vil sige: 'Har de set Mig?' Englene vil være: 'Nej.' Allah vil derefter sige: 'Hvordan ville det da være hvis de så Mig?' Englene ville så sige: 'Så ville de takke, lovprise og ihukomme Dig endnu mere.' Allah vil så spørge: 'Hvad søger de?' Englene vil være: 'De søger Paradiset.' Allah vil herefter sige: 'Hvad hvis de så det (Paradiset)?' Englene vil være: 'Hvis de så det ville de ønske det endnu mere og være mere ivrige efter det.' Derefter vil Allah spørge: 'Hvad søger de tilflugt fra?' De vil sige: 'De søger tilflugt fra Ilden (Helvede).' Han vil så spørge: 'Og har de set Helvede?' 'Nej' vil englene være. Derefter vil Allah spørge: 'Hvad nu hvis de så det (Helvede)?' Englene vil herefter være: 'Hvis de så det ville de være endnu mere ihærdige for at komme væk derfra, og søge tilflugt fra det og frygte det endnu mere.' Derefter vil Han (Allah) sige: 'I bevidner hermed at Jeg har tilgivet dem.' Englene vil hertil sige: 'Den og den (synderen) var kun iblandt

dem fordi han havde brug for noget.' Til dette vil Allah være: 'De er selskabet hvis publikum ikke er ulykkelige over at følge dem' (gentages to gange).

[Al-Bukahri og Muslim]

34.

Noget af Profetens (صلى الله عليه وسلم) ledsagere fortalte Ibn Abbas at de en nat, mens de sad med Profeten (صلى الله عليه وسلم) så en brændende stjerne falde ned. Efterfølgende spurgte han dem: 'Hvad var det I plejede at sige når noget som dette faldt ned?' De sagde: 'Vi plejede at sige at enten blev en stor mand født, eller også døde han.' Han (صلى الله عليه وسلم) sagde: 'De (stjernerne) falder ikke ned hverken grundet fødsel eller død. Der sker snarere det at når Allah befaler en ting bliver englene som bærer Tronen fulde af lovprisning. Englene i himlen under dem lovpriser også Allah, indtil lovprisningen når ned til den nederste himmel. Englene som er tættest på Tronebærerne vil spørge: 'Hvad sagde jeres Herre?' Herefter vil de engle som er Tronebærere fortælle hvad Allah har befålet. Således vil englene i de lavere himle fortsætte med at spørge de som er i himlen over dem, indtil det der er blevet befålet når ned til nederste himmel. Efterfølgende bærer ad-djinn hvad der bliver sagt, og viderefører det til deres tro undersætter (iblandt menneskeheden). Dermed vil det videreførte budskab fra (ad-djinn) vise sig at være sandt. Men de (ad-djinn) fordrejer og tilføjer (til sandheden).

[Muslim]

35.

Anas berettede at Allahs budbringer (صلى الله عليه وسلم) plejede at læse sit tøj og dermed blotte sine skuldre når det regnede. Han sagde herefter: 'Den (regnen) er lige kommet fra Skaberen.'

36.

Der kom en mand til Ibn Abbas og forklarede at han plejede at finde ting i Koranen som forvirrede ham. Ibn Abbas spurgte om dette var ment som en forkastelse (af Koranen). Manden svarede: 'Nej jeg er blot forvirret.' Ibn Abbas sagde: 'Fortæl mig om årsagen til denne forvirring.' Manden forklarede herefter: 'Jeg hører at Allah har nedsendt det og det' (hvorefter han reciterer nogle vers indtil han når nedenstående):

وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءَ بَنَّا (٢٧) رَفَعَ سَمَكَهَا فَسَوَّيْنَاهَا (٢٨)
وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا (٢٩) وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا (٣٠)

"Er I mon vanskeligere at skabe end himlen som Han byggede? Han har opløstet dens buevel og gjort den fuldkommen. Og Han formærkede dens nat og lod dens daglys fremgå af den, og derpå bredte Han jorden ud."

[79:27- 30]

Manden sagde at dette vers omtaler skabelsen af himlen før jorden. Efterfølgende sagde han at Allah i et andet vers siger:

وَجَعَلْ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكْ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ
أَيَّامٍ سَوَاءً لِّلنَّاسِ لَيِّلِينَ (١٠) ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا
وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (١١)

"Og Han har anbragt på den (jorden) solide bjerge, og Han har fyldt den med velsignelser, og Han har forordnet at forskellige former for føde (skulle

(fremst) fra den på fire dage (alle fire dage lige lange) for alle dem der spærger (om skabelsen). Så steg Han op mod himlen og den var (som en) tåge, og Han sagde til den og til jorden: Kom I begge frivilligt eller tvunget. De varede begge; vi kommer frivilligt.”

[41:10-11]

Så han omtaler skabelsen af jorden for himlen. Til dette varede Ibn Abbas: 'Hvad angår denne ayah' er I mon vanskeligere at skabe end himlen som Han byggede? Han har oploftet dens livelv og gjort den fuldkommen.' Her skal det forstås at Han skabte jorden to dage før Han skabte himlen, hvorefter Han steg op og skabte de nye himle på yderligere to dage. Derefter bevægede Han sig ned til jorden og gjorde den beboelig, ved at forsyne den med vand og planter.'

[Al-Bukhari]

37.

Abu Hurayrah berettede at Profeten (صلى الله عليه وسلم) sagde at Allah sagde: 'Jeg er som Min slave tænker om Mig, og Jeg er med ham hvis han ihukommer Mig. Hvis han husker Mig i sig selv, husker Jeg ham i Mig selv og hvis han nævner Mig i en forsamling, vil Jeg nævne ham i en endnu bedre forsamling. Hvis han nærmer sig Mig med et spændvidde, vil Jeg nærme mig ham med en alen. Hvis han nærmer sig Mig med en alen, vil Jeg nærme Mig ham med to udstrakte hænder og hvis han kommer til Mig glænde, vil Jeg komme til ham løbende.'

[Al-Bukhari]

38.

Salman al-Faresi berettede at Allahs budbringer (صلى الله عليه وسلم) sagde: 'Jeres Skaber er både genert og den mest gavmilde. Han bliver forlegen hvis Hans slave løfter sine hænder til Ham, og de bliver taget med igen uden at der er noget i dem.'

[Abu Dawood]

39.

Qatadah ibn an-Numan hørte Profeten (صلى الله عليه وسلم) sige: 'Da Allah blev færdig med skabelsen steg Han over Sin Trone.'

[Abu Bakr al-Khallal i As-Sunnah]

40.

Abu Hurayrah berettede at Profeten (صلى الله عليه وسلم) sagde: 'Hvem end der har troet på Allah, Hans budbringer, og har opretholdt bønner og fastet i ramadanen vil have retten til at komme i Paradiset, hvad enten de deltog i jihad for Allahs skyld, eller blev siddende hjemme.' De (ledsagerne) sagde: 'O Allahs budbringer, skal vi viderebringe disse gode nyheder til folket?' Han sagde: 'I Paradiset er der hundrede niveauer som Allah har forberedt for Al-Mujahideen (som drog ud) for Hans skyld. Afstanden imellem hvert andet niveau er som afstanden mellem Himlene og Jorden. Hvis du beder til Allah så bed Ham om Al-Firdaws for det er i den øverste (del af) Paradiset, og over det findes Den Evige Barmhjertiges Trone. Og derfra strømmer Paradisets floder.'

[Al-Bukhari]

Kapitel 3

Udtalelser fra Sahaba

Efter at have fremlagt talrige beviser fra Koranen og *Sunnah* om *Al-Istawa*, vil vi nu fremlægge beviser fra *Sahaba* (må Allah være tilfreds med dem). *Sahaba* forstod Koranen og *Sunnah* på den bedste måde. Vi følger deres sandfærdige vej, og spørger Allah om at lade os genopstå i deres selskab.

41.

Abu Bakr As-Siddeeq sagde: 'Hvem end der tilbad Muhammad (صلى الله عليه) skal vide at Muhammad (صلى الله عليه وسلم) er død. Men hvem end der tilbeder Allah, vid da at Allah lever *fis-samaa*' (over himlene), og døden vil aldrig ramme Ham.'

[Ad-Darimi i Ar-Radd 'Ala al-Jahimiyah]

42.

Omar Ibn Al-Khattab besøgte *Ash-Sham* (Syrien) ridende på sin kamel. *Sahaba* sagde til ham: 'Oh Du troendes leder, vil du ikke ride på en *Birthoun* (en arrig hest) således at de mægtige folks opmærksomhed vil blive rettet mod dig.' Omar sagde: 'Kan jeg ikke se jer herfra? Sandelig, dette bliver bestemt her' (med fingeren peget op mod himlen).'

[Ibn Al-Qayyim i Ijtima' al-Joyoush Al-Islamiyah]

43.

Adiy Ibn Ameerah sagde at han emigrerede for at komme til Profeten (صلى الله عليه وسلم). Da han nåede frem til Profeten (صلى الله عليه وسلم) og hans ledsagere, fandt han dem i *Sujood* (knæfald) med deres forhoveder mod jorden, imens de bevidnede at deres Gud er *fis-samaa'* (over himlene). Adiy sagde: 'Således blev jeg muslim og fulgte ham (صلى الله عليه وسلم).'

[Ibn Al-Qayyim i Ijtima' al-Joyoush Al-Islamiyah]

Udtalelser fra Tabi'een (Den anden generation)

44.

Antallet af folk der bekræftede at Allah er over himlene er så mange at det ville være svært at tælle dem. Som eksempel kan nævnes Marwaan, Qatadah, Sulaymaan at-Taymi og Muqaatil.

[Al-Uluw, Ath-Thahabee]

Al Bayhaqi berettede at Imaam Awzaa'i (fra den 3.generation) sagde: 'Mens der endnu var mange *Tabi'een* plejede vi at sige at Allah er over himlene. Vi tror på hvad vi har lært om Hans attributter gennem *Sunnah*.'

Udtalelser fra de retslærde

45.

Imam Abu Hanifah sagde: 'Enhver som siger jeg ved ikke om min Herre er over himlene eller på jorden er vantro, fordi Allah siger: "Ar-Rahman (Den Barmhjertige), *Istawa* (steg) over *Al-Arsh* (Tronen)." [20:5] Hans Trone er over de syv himle.' Abu-Muti' Al-Balkhi spurgte ham: 'Hvad nu hvis man siger at Han er over Tronen, men blot er usikker på om Tronen er over himlene eller på jorden?' Han (Abu Haneefah) sagde: 'Han er vantro fordi han dermed benægter at Allah er over himlene, og når vi bønfaller Ham i *dua'a* så sænker vi ikke hænderne, men løfter dem derimod opad.'

[Ath-Thahabee i Al-Uluw]

46.

Ibn Wahb berettede at en mand kom til Imam Malik og spurgte: 'Oh Abu Abdullah hvordan opsteg Han?' Malik kiggede ned, og begyndte at svede af vrede. Så løftede han hovedet og sagde: 'Ar-Rahmaan *Istawaa* (steg op) som Han beskrev sig selv. Hvordan det blev gjort er ikke relevant. Du er en fornyer (*mubtadi*), så få ham ud herfra.'

[Ath-thahabi i Al-Uluw]

47.

Imaam Ash-Shaafi'i sagde: 'Den *Sunnah* som vi følger sammen med vores ledsagere, som jeg fik viden fra såsom Sufyaan, Malik og andre er troen på at der ingen anden Gud er udover Allah, og at Muhammad (صلى الله عليه وسلم) er Hans sendebud. Ydermere tror vi på at Allah Den Lovpriste er på Sin Trone

(over himlene). Han nærmer sig Sine slaver som Han ønsker. Allah stiger ned til den nederste himmel som det passer Ham bedst.’

[Ath-Thahabee i Al-Uluw]

48.

Ingen andre imamer har flere udtalelser omkring *Istawaa* end *Imaam As-Sunnah* Ahmad Ibn Hanbal. Han skrev sin berømte bog *Ar-Radd 'Ala Al-Jahmiyyah*. Vi har i denne bog kort nævnt noget af det som han har skrevet i sit svar til påstanden fremlagt af *Jahmiyyah* sekten, nemlig at Allah ikke befinder sig over Sin Trone. Han nævnte adskillige beviser, og størstedelen af hans efterfølgere følger den dag i dag stadig hans sandfærdige vej.

49.

Ibn 'Uyaynah berettede at Rabi'ah Ibn Abdur-Rahmaan (Imaam Maaliks lærer) forklarede følgende vers "Ar-Rahman (Den Barmhjertige), *Istawa* (steg) ovenpå *Al-Arsh* (Tronen) (i den tilstand der passer Hans højhed). Han sagde: '*Al-Istawaa* er ikke ukendt. Men hvordan dette sker, er udover vores forståelse. Budskabet kommer fra Allah. Profeten (صلى الله عليه وسلم) viderebringer blot budskabet og vi er derfor nødsaget til at tro.'

[Ijtima al-Joyush al-Islamiyah af ibn Al-Qayim].

50.

Abdullah Ibn Mubarak sagde: 'Det vi ved om vores Skaber er at Han er over de syv himle, og derfor ikke befinder sig iblandt Sine skabninger. Vi accepterer ikke *Al-Jahmiyahs* udtalelser.'

[Ar-Radd 'Ala Al-Jahmiyah af Ad-Darimi]

51.

En mand spurgte Muhammad Ibn Ziad omkring det at 'Ar-Rahman (Den Barmhjertige) *Istawa* (steg) ovenpå *Al-Arsh* (Tronen) (i den tilstand der passer Hans højhed)' [20:5] Muhammad Ibn Ziad sagde: 'Han er over Sin Trone som Han sagde.' Manden sagde hertil: 'Oh Abu Abdullah det betyder kun at Han *istawla* (erobrer).' Ibn Ziad sagde: 'Sådan noget skal du ikke sige. Man bruger kun ordet *istawla* om en person som har noget modstand at nedkæmpe.'

[Fath Al-Bari, Ibn Hajar]

52.

Ibn 'Abd Al-Barr sagde: '*Ahlu-Sunnah* er enige om at bekræfte sandfærdigheden af alle Allahs attributter der nævnes i Koranen og *Sunnah*. De stiller ikke spørgsmålstejn ved nogen af dem. *Al-Jahmiyyah*, *Al-Mu'tazilah* og *Al-Khawarij* påstår at enhver som accepterer disse attributter sætter lighedstejn mellem Allah og Hans slaver. Således bliver dem der benægter Allah's attributter kaldt for *Mu'attilah*.

[Fath Al-Bari, Ibn Hajar]

53.

Ad-Darimi sagde: 'Beretningerne fra Profeten (صلى الله عليه وسلم), hans ledsagere, *At-Tabi'een* og deres efterfølgere er så mange at denne bog ikke kan rumme dem alle. Vi har derfor valgt de beviser som kan være en vejledning for dem med en klar forstand. Denne ummah, samt tidligere nationer, nærede ingen tvivl om at Allah er *fis-samaa'* (over himlene) og dermed ikke befinder sig iblandt Sine skabninger. Kun den misledte gruppe som trodsede Koranen og al viden benægter dette trosprincip. Selv mange

vantro og tyranner bekræftede denne overbevisning. Allah sagde: Fir'aun (Farao) sagde: 'O Haman! Byg mig et tårn, så jeg kan nå op til rebstigerne, rebstigerne til himlene, således at jeg kan stige op til Moses' Gud, for jeg tror sandelig at han er en løgner.'

Kongen som profeten Ibrahim konfronterede brugte fugle og ørne i forsøget på at nå Allah, som er *fis-samaa'* (over himlene). Alle deres profeter bekræftede at Allah er over Sin Trone. Israels børn plejede at sige: 'Oh Vor Herre, Du er over himlene og vi er på jorden.' Eksempler som disse er utallige, og netop derfor er det desværre ikke muligt at nævne dem alle. Koranen bekræfter denne overbevisning både direkte og indirekte. Denne overbevisning er tydelig og kan ikke fordrejes.

[Ar-Radd 'Ala al-Jahmiyah af Ad-Darimi]

54.

Det er i denne sammenhæng en fordel at nævne Abul-Hassan Al-Ash'aris udtalelser omkring *Istawaa*. Han blev med urette anklaget for nogle udtalelser, som han senere tog afstand fra og benægtede, alt imens han holdt sig til den sande tro. Vi beder Allah om hjælp til at få genoptrykt hans bog *Al-Ibanah*. Det var i denne bog *Al-Ash'ari* fornægtede sine tidligere overbevisninger, og begyndte at følge *Ahlu-Sunnah Wal Jama'ah*. Noget der vækker forundring er at der blev grundlagt en *madhab* på baggrund af dette kaldet *Al-Asha'irah*, som der er blevet skrevet mange bøger om. Stifteren selv tog afstand fra det han havde været ophavsmand til. Som om dette ikke var nok bekræftede han (grundlæggeren) yderligere at det han havde grundlagt var forkert. Han siger i sin bog *Al-Ibanah*: 'Hvis en person spørger dig hvad du ved om *Al-Istawa*, så burde svaret være at Allah *Istawaa 'Alaa* (steg over) *Al-Arsh* (Sin Trone).' Allah siger: 'Ar-Rahman

(Den Barmhjertige), *Istawa* (steg) ovenpå *Al-Arsh* (Tronen) (i den tilstand der passer Hans højhed).’ Abul-Hassan sagde ydermere: Nogle fra grupperne *Mu’tazilah*, *Al-Jahimiyah* og *Haroriyyah* (*Khawarij*) sagde at ovenstående vers betød at Allah erobrede, overvandt og kom i besiddelse af Tronen, og at Allah på baggrund af dette er overalt. De benægtede at Allah er over Sin Trone hvilket de sandfærdige ellers har fastslået at Han er. Derudover tog de *Al-Istawaa* som et symbol på magt. Hvis virkeligheden var sådan, ville der ikke være nogen forskel på Tronen og jorden.

55.

Ibn Katheer sagde om verset der refererer til *Al-Istawa*, at der er adskillige måder hvorpå man kan fortolke denne *ayah*. Vi følger dog *Salaf* når det kommer til forståelsen af den tidligere nævnte *ayah*. For lige at klargøre hvem *As-Salaf* egentlig er, vil jeg som eksempel nævne nogle af dem: Malik, Awza’i, Ath-Thawri, Al-Layth Ibn Sa’ad, Ash-Shaafi’i, Ahmad, Ishaq bin Rahawaih og andre muslimske retslærde, nye såvel som gamle. *As-Salaf As-Saliheen* arbejder med at fastslå tingene som de blev åbenbaret, uden fortolkninger og fordrejninger. Påstanden om at *Al-Istawa* skulle have nogen som helst lighed med en menneskelig handling er forkastelig.

Vi accepterer hvad Imamerne, deriblandt Al-Bukharis lærer Naim Ibn Hammad sagde. Han sagde at enhver som sammenligner Allah med Hans skabninger har begået *kufir* (vantroskab). Enhver som fornægter Allahs beskrivelse af sig selv har begået *kufir*. Enhver som accepterer Allahs attributter, som de står beskrevet i Koranen og autentiske *ahadeeth*, og som tror på Allahs attributter, og forkaster enhver ond beskrivelse af Allah vil være på rette vej.

[Tafseer Ibn Katheer]

56.

Al-Bukharis lærer, Ibn Al-Madani, blev spurgt om *Ahlu-Sunnahs* trosprincipper. Hans svar var, at de tror på at de kommer til at se Allah, og det faktum at Han taler (hvis det passer Ham). Ydermere tror de på at Allah er over himlene, *mustawin 'Ala al-Arsh* (over Tronen). Han blev spurgt om verset:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِمَّا يَكُونُ مِنْ
تَجْوَى ثَلَاثَةَ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ
ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧)

*"Har du ikke set at Allah ved hvad end der er i himlene og på jorden. Der er ingen *Najwa* (hemmeligt råd) af tre, men Allah er den fjerde (med Sin viden, mens Han er hævet over *Al-Arsh* (Sin Trone) over himlene) og er der fem, men Han er den sjette, der er ikke flere eller færre, men Han er med dem (med Sin viden) hvor end de er. Efter det vil Han på genopstandelsesdagen informere dem om hvad de har foretaget sig. Sandelig, Allah er den Alvidende."*

[58:7]

57.

Al-Tirmithi sagde: 'Han er over Tronen som Han beskrev i Sin bog. Hans viden, magt og Guddommelighed er overalt.'

[Al-Fatawa af Ibn Taymiyyah]

58.

Ibn Khuzaymah sagde: 'Enhver som ikke accepterer at Allah er over himlene, over Sin Trone, og at han er adskilt fra Sine skabninger må tvinges

til at angre. Hvis ikke han angrer skal han halshugges og derefter smides i skraldespanden, således at *ahlul-Qiblah* (muslimerne), og *ahlul-Dhimma* (kristne og jøder som lever iblandt muslimer) ikke skal generes af hans modbydelige lugt.

[Al Hakim i Al-Ma'rifa]

59.

Imamerne og de retslærde har udtalt følgende: 'Alt det der blev tilskrevet profetens ledsagere og *Tabi'een* (2.generations muslimer) bekræfter det som vi har nævnt, og ikke det modsatte. Som tidligere nævnt troede de på at Allah er *fis-samaa'* da denne tro tydeligt underbygges af vores mange citater.

En lang række retslærde sagde, at Allah er over himlene. Blandt dem er Ibn Jurayj, Mufti af Hijaz, Awza'i, Maqatil ibn Hayyan, Sufian Ath-Thawri, Al-Layth ibn Sa'ad, Mufti af Ægypten, Salman Ibn Muti', Mufti af Basra. Endvidere vil vi nævne Hammad ibn Salamah af Basra, Abdul Azeez ibn Al-Majshoon, Mufti af Madinah, Hammad ibn Zayd Al-Basri, og Kufahs dommer, Ibn Abi Laylah. Ydermere bør der også nævnes dommer Abu Yousef, Yahya Al-Qattan, Sufyan ibn 'Uyaynah, Waki ibn Al-Jarrah af Kufah, Al-Asma'ee, Al-Khalil ibn Ahmad og Al-Farra (lærde indenfor arabisk), Ash-Shafi'ee Ahmad ibn Hanbal, Ibn Khuzaymah, Yahya ibn Ma'iin, Ishaq ibn Rahawaih, Al-Bukhari, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Abul-Hassan Al-Ash'ari og Abu Hanifa og mange andre. I sin bog *Al-Uluw* samlede Ath-Thahabee mange af disse imamers beretninger og udtalelser. Ibn Al-Qayyim gjorde det samme i sin bog *Ijtimah Al-Joyush Al-Islamiyyah*.

Kapitel 4

Betydningen af Al-Istawaa

Vi har nævnt uomtvistelige beviser for at Allah steg over Sin Trone. Vi understøttede disse beviser med udtalelser fra *As-Salaf*, Profetens ledsagere og de der efterfulgte dem. Herved bliver Allahs *Uhuw* slået fast (at Han er den mest ophøjede) over Sine skabninger. Vi vil nu forsøge at forklare betydningen af *Istawa* sådan som *As-Salaf* forstod dette begreb.

Istawa kan have to betydninger; en generel betydning og en der er specifik:

A.

Den generelle betydning indebærer perfektion og styrke. Allah sagde:

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ

"Og da han nåede sin modenhed og istawa (blev fuldvoksen)."

[28:14]

Ordet *Istawa* kan også bruges i andre sammenhænge, for eksempel i forbindelse med madlavning, hvor man kan bruge ordet '*istiwa*' i følgende forbindelse 'er maden færdig (*istiwa*).'

B.

Den specifikke betydning afhænger af følgende omstændigheder:

1.

Når det er efterfulgt af *ila*, som enten kan betyde til eller (hen)imod. Allah sagde:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ

"...så *Istawa* (steg) Han *ila* *As-Sama* (hen imod himlene)."

[41:11]

I denne sammenhæng betyder *Istawa* at stige over. Abul-*Aliah* Ar-Riyahi sagde: '*Istawa* mod himlene betyder at Han steg over dem.' Mujahid sagde: '*Istawa* betyder at stige over Tronen.' For at få mere viden om dette vigtige emne er man nødsaget til at læse *At-Tafseer* (fortolkning af Koranen), som for eksempel *Tafseer Ibn Katheer* og *Tafseer Ibn Jareer At-Tabari*.

2.

Når det er efterfulgt af *'ala* hvilket betyder ovenpå. Allah sagde:

لِيَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ

"For at I må *Tastawu 'ala* (rette jer solidt) på deres rygge."

[43:13]

Og Ar-Rahman (Den Barmhjertige) *Istawa* (steg) ovenpå *Al-Arsh* (Tronen) (i den tilstand der passer Hans Højhed). Lærde indenfor det arabiske sprog bekræfter at det i denne sammenhæng også kan betyde enten ophøjethed, at stige op (til), eller blive kvit.

Kort sagt betyder *Istawa* at stige op og sænke sig. *As-Salaf* brugte kun disse betydninger om *Istawa*. Når begrebet er efterfulgt af *'ala* (på) kan det betyde to ting, nemlig opstigning eller at sænke sig.

Kapitel 5

At spørge til hvor Allah er

Nogle anser det at spørge om hvor Allah befinder sig som en fornyelse i Islam. En fornyelse som de tror *As-Salaf* ikke kendte noget til. Dette skyldes at den muslimske offentlighed desværre tilsidesætter læren som vores sandfærdige forfædre fulgte. Dermed tager de ikke deres grundlæggende trosprincipper udelukkende fra Koranen og *Sunnah*. Vi har tidligere nævnt hadeethen om slavepigen og vi gentager den endnu en gang.

Mu'iyah bin Al-Hakam As-Salmi sagde: 'Jeg havde en slavepige, som plejede at vogte får for mig. En dag opdagede jeg at en ulv havde dræbt et af mine får, mens hun vogtede dem, og da jeg blot er en mand iblandt Adams børn, blev jeg vred som folk nu bliver og gav hende derfor en lussing. Derefter fik jeg til Profeten (صلى الله عليه وسلم), som lagde eftertryk på alvoren af min handling. Jeg sagde: 'O Allahs Budbringer, bør jeg ikke sætte hende fri?' Han sagde: 'Bring hende til mig.' Han spurgte hende: 'Hvor er Allah?' Hun svarede: 'Han er over himlene.' Han spurgte hende: 'Hvem er jeg?' Hun svarede: 'Du er Allahs budbringer.' Profeten sagde derefter: 'Sæt hende fri, for hun er troende.'

[Muslim, Abu Dawood og An-Nasaa'i]

Læg mærke til at slavepigen siger *fis-samaa'* (over himlene). Enhver som derfor benægter dette aspekt i Islam vil gå imod selve Profeten (صلى الله عليه وسلم). Vi spørger derfor de der benægter hvad Profeten (صلى الله عليه وسلم) er kommet med om de har mere viden om troen end ham. Ibn Hajar sagde:

'Profeternes overhoved og sendebud for verdenernes Herre stiller en slave følgende spørgsmål: 'Hvor er Allah?' Alligevel mener *Jahmi* (en fra *Jahmiyyah* sekten), at denne type spørgsmål ikke er tilladt. De mener at ovenstående spørgsmål ville være i samme kategori som det at spørge 'hvordan kom Han til' eller 'hvordan er Han'. Heraf fremgår det tydeligt hvordan de forveksler sandhed med usandhed.

Det er ikke korrekt at man ikke må stille spørgsmål om hvor Allah befinder sig. Hvad der derimod er sandt, er at det ikke er tilladt at stille spørgsmål omkring Allahs natur eller hvordan Han kom til. Om disse mennesker tror at de ved mere om Allah end Hans sendebud (صلى الله عليه وسلم) skal jeg ikke kunne svare på. Filosofien har muligvis påvirket deres evne til at skelne mellem hvad der er sandt og falsk, og dermed ledt dem på afveje. De vover at benægte sandheden uden at føle den mindste skam over deres handling. Deres påstande er skændige og helt forkerte. Det kan kun betyde, at de tror de har mere viden om Allah end selve Profeten (صلى الله عليه وسلم). Dette må også betyde at de kan tilføje nye regler til Islam, og derved bestemme hvad der er tilladt og forbudt. Allah er den eneste som giver befalinger, udover Hans profet (صلى الله عليه وسلم). På trods af at al lovgivende magt tilhører Allah alene, har disse mennesker forlangt lovgivende magt over dem selv og dermed tillagt Profeten (صلى الله عليه وسلم) uvidenhed. Så fortæl mig endeligt hvordan troen på Allah og Hans sendebud (صلى الله عليه وسلم) kan eksistere side om side med benægtelse af Profeten (صلى الله عليه وسلم).

De påstår at det ikke er tilladt at spørge om hvor Allah befinder sig, velvidende om at Profeten (صلى الله عليه وسلم) selv stillede dette spørgsmål. Han bekræftede endda på baggrund af dette at slavepigen i sandhed var troende. Alt dette benægter *Jahmiyyah*. Allah er den der giver magt og

tilstrækkelige ressourcer. Oh Vor Herre giv os tålmodighed, og led ikke vore hjerter i fordærv, efter at have vist os lyset.

Det er ganske chokerende at høre disse forkerte påstande fra *Al-Jahmiyyah* og *Al- Mu'tazilah*. Det er dog et endnu større chok at høre de samme påstande fra de der skriver om *tafseer* og *ahadeeth*, og påstår at følge *Sunnah*. Denne misledning står i kontrast til alle de hellige skrifter, deriblandt Koranen og *As-Salaf's* holdning. *As- Salaf* omfatter ledsagere af Profeten (صلى الله عليه وسلم), *At-Tabieen* og de retskafne imamer.

Når ovenstående gør sig gældende for alle, hvordan kan *Jahmiyah* så påstå at følge *Sunnah*? Mange af de udtalelser som kommer fra denne gruppe går imod udtalelser fra *As-Salaf*. Må Allah retlede dem, og alle os andre.

Ad-Darimi sagde i *Ar-Radd 'Ala Al-Jahmiyyah* efter at have berettet ovenstående *hadeeth* om *Al-Jariyah* (slavepigen): 'Denne *hadith* fra Muhammad (صلى الله عليه وسلم) er bevis på at hvis ikke man ved at Allah er *fis-samaa'* (over himlene), og ikke på jorden (*fil-ardh*), så er man ikke troende.' Hvis en slave ikke er troende, vil frigivelsen af vedkommende ikke give samme belønning, som når man frigiver en troende slave. Dette er begrundet med at den pågældende slave ikke ved at Allah er *fis-samaa'*.

Er det ikke korrekt at vedkende sig at Profeten (صلى الله عليه وسلم) var enig i slavepigens forståelse af sin tro, da hun svarede rigtigt på spørgsmålet om hvor Allah befinder sig? At Profeten (صلى الله عليه وسلم) netop spørger slavepigen om hvor Allah befinder Sig, modbeviser den påstand at Han skulle være overalt. Derudover modbeviser det også den tanke at det skulle være forbudt at stille spørgsmål til hvor Allah befinder Sig? Det giver ingen mening at spørge om hvor noget befinder sig hvis det er overalt. Til gengæld giver det mening at spørge 'hvor' om en der befinder sig et bestemt

sted. Hvis påstanden fra disse vildledte folk skulle være sand, hvordan kan det da forklares at Profeten (صلى الله عليه وسلم) var enig i hvad slavepigen sagde? Hun kendte svaret og Profeten (صلى الله عليه وسلم) bekræftede det. Endvidere bekræftede han også at hun i sandhed var troende. Hvis Allah både er på jorden samtidig med at Han er *fis-samaa'*, ville hendes tro ikke være fuldkommen indtil hun bekræftede at Han også er på jorden.

På baggrund af ovenstående beviser ved vi derfor at Allah befinder sig over Sin Trone, og ikke iblandt Sine skabninger. Enhver som ikke ved dette kender ikke den Gud han tilbeder. Allah, som er over Sin Trone, er perfekt i Sin viden om Sine slaver. Allahs viden omfatter selv vægten af et atom, og endda mindre endnu, hvad enten det er i himlene eller på jorden. Jeg tager afstand fra *Mu'attilahs*³ beskrivelse af Ham.

Sheikh Muhammad Khalil Harras sagde i forbindelse med *hadeethen* om slavepigen: 'Jeg mener at denne *hadeeth* er lige så tydelig som den er sand. Den kommer som et lyn fra en klar himmel og modbeviser *Al-Mu'atillah's* påstande. Her er en mand som begik den synd at slå sin slave. På baggrund af denne synd ønskede han at angre ved at frigive hende. Profetens (صلى الله عليه وسلم) svar til dette var at vente med at frigive hende indtil de havde afprøvet hendes tro. Hendes tro blev afprøvet ved følgende spørgsmål: 'Hvor er Allah?' Da hun svarede *fis-samaa'* accepterede han dette svar fra hende som bevis på hendes tro. Hvis du stillede selvsamme spørgsmål til en fra *Mu'tazilah* ville han anse dig som vantro.

³ Selve ordet '*mu'attilah*' stammer fra *Ta'teel* som betyder at afvise, nægte eller fralægge. *Mu'attilah* er de sekter der afviser og nægter Allahs egenskaber der er bevist i Koranen eller *Sunnah*.

Ad-Darimi berettede hvad Ibn Al-Mubarak havde sagt som svar på følgende spørgsmål: 'Hvordan kan vi kende vores Gud?' Han sagde: 'Det vi ved om vores Gud er, at Han er over den syvende himmel, over Sin Trone, og ikke iblandt Sine skabninger.' Efterfølgende sagde Ad-Darimi: 'Beviset for ibn Al-Mubaraks udtalelser er fundet i *hadeeten* med slavepigen, hvor Muhammad tester slavepigens tro i form af spørgsmålet 'hvor er Allah?' Da hendes svar var *fis-samaa*' sagde Profeten (صلى الله عليه وسلم): 'Befri hende for hun er troende.' Beretninger fra Profeten (صلى الله عليه وسلم) vedrørende dette emne er utallige, og beviserne ganske overvældende. Al Lovprisning tilkommer Allah.

Imaam al-Juwaynee sagde: 'Profeten (صلى الله عليه وسلم) spurgte i en autentisk *hadeeth* slavinden om hvor Allah befinder sig. Hertil svarede hun *fis-samaa*' og bekræftelsen af dette svar, som skete under tilstedeværelsen af Profetens (صلى الله عليه وسلم) ledsagere er netop for at påvise rigtigheden af hendes svar. Det er derfor han (صلى الله عليه وسلم) sagde: 'Frigiv hende for hun er sandelig troende.'

[Ar-Rasaa'il Al-Muniriah]

Al-Juwaynee sagde også: "Jeg plejede at være bange for at bekræfte *Al-Istawa* og det faktum at Allah bevæger sig ned mod de nedre himle (når Han lyster) for at undgå at begrænse Ham, eller på anden måde at komme til at sammenligne Ham med Sine skabninger. Men da jeg læste beviserne fra Allahs bog og Profetens (صلى الله عليه وسلم) *Sunnah* opdagede jeg i midlertidig at disse beviser understøtter både *Al-Istawa*, og det faktum at Allah bevæger sig ned. Profeten (صلى الله عليه وسلم) bekræfter utvetydigt disse aspekter, når han fortæller om sin Herre. Jeg ved med sikkerhed, at der iblandt hans tilhørere var at finde både de kyndige og de uvidende, de kløgtige og de tungnemme, beduinerne og de hårdhjertede. Dog finder jeg

ingen citater fra ham, hvad enten de er klare eller underforståede, som forklarer disse beviser med andet end hvad der er åbenlyst, eller forvansker meningen af disse på samme måde som nogle filosoffer gjorde det.

[Ar-Rasaa'il Al-Muniriah]

På baggrund af ovenstående, dvs. *As-Salaf's* udtalelser om emnet *Al-Istawa'* kan vi hermed konkludere følgende:

Først og fremmest er det at spørge hvor Allah befinder sig et gyldigt spørgsmål. Den der spørger om dette følger blot Profetens (صلى الله عليه وسلم) *Sunnah*.

For det andet er svaret på ovenstående spørgsmål at Allah er *fis-samaa'* (over himlene). Følgende er resultat deraf:

At have troen på at Allah er *fis-samaa'* over Tronen er obligatorisk.

Enhver som benægter at Allah er *fis-samaa'* er vantro.

Enhver som nægter at spørge til hvor Allah befinder sig, sætter sig selv over Allahs sendebud (صلى الله عليه وسلم), eller endda over Allah rent videnskæssigt.

Enhver som ikke bekræfter at Allah er *fis-samaa'* (over himlene) er vantro.

De der tror at spørgsmålet 'hvor er Allah?' fører til sammenligning mellem Allah og Hans skabninger beskylder Profeten (صلى الله عليه وسلم) for at være uvidende

De som tror på at Allah både er *fis-samaa'* og på jorden er vantro.

Hvem end der ikke ved hvor Allah befinder sig tilbeder ikke Allah. Han tilbeder snarere ingenting.

Alle punkterne ovenfor er skrevet som følge af beviser og udtalelser fra *As-Salaf*. Derfor, kære brødre og søstre, skal I ile til Allahs bog og Profetens (صلى الله عليه وسلم) *Sunnah*. Tag sandheden derfra, og den alene skal I følge.

Kapitel 6

Tvivel og indsigelser

Som læser er du blevet introduceret for klare beviser der understøtter påstanden om at Allah steg over Sin Trone, og at Han er den Ophøjede. Vi har også fremlagt udtalelser fra *As-Salaf* om dette emne. Nogle folk har sået tvivl omkring emnet for at fremme egne falske påstande. De bruger vers fra Koranen som bevis for deres idéer. For yderligere afklaring vil vi hermed fremlægge deres påstande, for derefter at afkræfte og så tvivl om deres afsporede tanker.

Første påstand (omhandler nedenstående vers):

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِمَّا يَكُونُ مِنْ
تَجْوَى ثَلَاثَةَ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ
ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ
الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (٧)

*"Ser du ikke at Allah ved alt hvad der er i himlene og på jorden. Der er ingen
Najma (råddagsning) af tre uden Han er den fjerde (med Sin viden, alt imens
Han er på Sin Trone (Al-Arsh) over himlene), ej er der fem uden Han er den
sjette. Ej heller er der fem eller flere uden at Han er hos dem (med Sin
viden) hvor de end er. Derpå vil Han på genopstandelsedagen meddele dem
hvad de har gjort, thi Allah ved alle ting"*

[58:7]

Nogle mennesker påstår på baggrund af denne *ayah*, at Allah er i selskab med tre eller fire andre, da de påstår at det fremgår af denne *ayah*. Vores svar er at denne *ayah* modsiger det de siger, hvorimod den understøtter vores argument. På hvilken måde gør den så det? Denne *ayah* antyder at Allah er sammen med Sin skabelse. Hans væren sammen med Sin skabelse kan forstås på to måder.

Den første måde er, at man forstår dette vers som om at Allah rent fysisk er sammen med Sin skabelse. Den anden måde man kan forstå det på er, at han via Sin viden er med dem. *Al-Khalaf*, som er dem der efterfulgte *As-Salaf*, påstår at Allah rent fysisk er overalt blandt Sine slaver.

As-Salaf, Profetens ledsagere (صلى الله عليه وسلم) og *Tabi'een*, siger noget andet, nemlig at Allahs tilstedeværelse blandt Sine slaver kun er i henhold til den viden Han besidder. Han er over Sin Trone, og kun rent videnskæmsigt er Han med Sine slaver. Han ved hvad de skjuler og Han kender til hjerternes hemmeligheder. De vildledte bruger dette vers som bevis for deres påstande. Allahs ord er sande og modstrider ikke hinanden. Verset startede således:

*"Ser du ikke at Allah ved alt hvad der er i himlene og på jorden. Der er ingen
Najwa (råddagsning)..."*

Og sluttede med følgende ord:

*"... Derpå vil Han på genopstandelsedagen meddele dem hvad de har gjort,
thi Allah ved alle ting."*

[58:7]

Allah er med os i form af Sin viden, netop fordi at konteksten af denne *ayah* underbygger dette argument. De som er kyndige indenfor det arabiske sprog, og som på samme tid besidder hæderlighed vil omgående forstå den sande mening. Der vil uden tvivl være nogle der tager afstand fra dette, men til dem kan vi ikke sige andet end at dette vers utvetydigt understøtter vort argument.

Men lad os blot antage at dette vers kan betyde begge dele dvs. at Han rent fysisk er iblandt os, og at Hans væren iblandt os kun er med hensyn til Hans viden. For at så tvivl om den ene af disse to betydninger må vi ty til andre beviser. Går vi tilbage til begyndelsen af denne undersøgelse vil vi indse at der er beviser der kun understøtter den ene af de betydninger.

1.

Beviser fra Koranen bekræfter at Allah, Den Lovpriste, er *fis-samaa'* over Sin Trone.

2.

Profetens (صلى الله عليه وسلم) *Sunnah* bekræfter også ovenstående.

3.

Profetens (صلى الله عليه وسلم) ledsagere, *At-Tabi'een* og hovedparten af de lærde bevidner at Allah er *fis-samaa'* (over himlene).

Det ovennævnte beviser at Allah er over himlene. Der er absolut intet bevis, som underbygger det faktum at Allah rent fysisk skulle være overalt. Kun sandheden bliver tilbage og sandheden er netop den som blev fremlagt af *As-Salaf*. Den der påstod at Allah var overalt blev af *As-Salaf* erklæret for vantro.

Følgende er hvad lærde indenfor *tafseer* siger om førnævnte vers:

Ibn Katheer sagde: 'Denne *ayah* betyder at Han ved hvad de laver, hører hvad de siger, kender deres hemmeligheder og det som de afdækker. Hans Engle nedskriver også alt hvad de siger. Allah's viden om disse ting er perfekt.

Allah siger:

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (٧٨)

"Ved de ikke at Allah kender deres skjulte (sanker) og deres *Najwa* (råddagning), thi Allah er den Alvidende."

[9:78]

Mange retslærde sagde at der er enighed blandt de lærde om at dette vers uden tvivl refererer til Hans viden. Allahs Hørelse omgiver dem og Hans Syn afslører alle hemmeligheder. Allah, Den Lovpriste, ved alt om Sine slaver og intet er skjult for Ham.

Al-Qurtubi sagde: 'Allah kender og hører deres tale. Starten af verset er bevis på dette. Den startede med Hans viden og sluttede med Hans viden.'

Al-Qasimi sagde: 'At deres påstand ene og alene afhænger af følgende *ayah*: 'Der er intet *Najwa* (hemmeligt råd)' er ikke tilstrækkeligt for dem. Lærde blandt Profetens ledsagere og *Tabi'een* som mestrede *tafseer*, sagde at dette vers betyder at Han er over Tronen, og at Han ved Sin viden er overalt. Ingen såede tvivl om dette faktum.'

Ahmad ibn Hanbal forklarer at Allah sagde: 'Der er intet *Najwa* (hemmeligt råd) af tre, men Allah er den fjerde.' Allah refererer her til Sin viden. Han

påbegyndte dette vers ved at referere til Sin viden, og afsluttede verset med igen at referere til Sin viden.’

[Ar-Radd ‘Ala Az-Zanadiqah]

Derudover berettede Imam Ahmad at Adh-Dhahhak sagde følgende om samme vers: ’Han befinder sig over Sin Trone, dog er Han med dem ved Sin viden.’

Anden Påstand:

Andre brugte følgende vers som bevis:

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْزَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا
تَكْسِبُونَ (٣)

"Og Han er Allah (der er til for at blive tilbedt) i himlene og på jorden. Han ved hvad I skjuler og hvad I røber, og Han ved hvad I laver (hvad enten det er godt eller dårligt)."

[6:3]

Dette vers er ikke, som før påstået, et bevis på at Allah er overalt. Betydningen af dette vers er blot at Allah ved alt, hvad enten det er skjult eller afdækket i himlene eller på jorden. Dette er den eneste betydning som er blevet berettet af *As-Salaf*.

Ibn Katheer sagde: ’Lærde indenfor *tafseer* var uenige omkring betydningen af dette vers, men dette var efter at have afvist *Al-Jahmiyahs* påstand om at førømtalte vers understøtter det faktum at Allah er overalt. Den korrekte betydning er at Han er den der bliver tilbedt både på jorden og i himlene. Hermed menes at dem i himlene og på jorden tilbeder Allah

alene. Bortset fra de vantro blandt mennesker og *djinn*, kalder alle skabninger Ham Allah (Den Tilbedte) med frygt og iver.’

Ibn Jareer At-Tabari sagde også at dette vers betyder at Han er *fis-samaa*, og at Hans viden er altoverskyggende.

Sheikh Rashid Ridha underbyggede *As-Salafs* overbevisning og bekræftede hvad Ibn Katheer havde sagt. Efter at have nævnt hvad Ibn Katheer havde sagt, modbeviste han påstanden om at Allah både er over himlene og på jorden. Han sagde: '*Al-Jahmiyyah* påstod at betydningen af førnævnte vers er at Allah både er *fis-samaa*' og på jorden. Det er på baggrund af dette at de påstår at Allah er overalt. Allah er Den Mest Ophøjede og Hans Majestæt er hævet over alt hvad de påstår om Ham. Han er ikke blandt Sine skabninger. Selve betydningen af sætningen Allah er *fis-samaa*' betyder ikke at Han er indeni himlene eller at Han er en del af dem⁴. Dette vers refererer blot til det faktum at Allah er Den Ophøjede, over Sin skabelse. Der er intet lig Ham. Han er ikke iblandt skabelsen, og ej heller ligner Han den. Dette er hvad *As-Salaf* kom med som modbevis til *Al-Jahmiyyahs* påstande. Ingen mennesker der besidder viden indenfor dette emne har udtalt at Allah er overalt.

Tredje Påstand:

Nogle påstår at de har klare beviser på at Allah er overalt idet Allah siger:

⁴ For at illustrere hvordan brugen af *fi* kan komme til at betyde *over* snarere end *i*, så tag den *hadith* der er nævnt under punkt 25 i betragtning: '*Allah giver barmhjertighed til de barmhjertige. Vær barmhjertig mod de som er fil-'ardh (på jorden), i så fald vil Ham som er fis-samaa' (over himlene) være barmhjertig mod dig.'* På samme måde som '*fil-ardh* ikke betyder *i jorden* så bør *fis-samaa*' heller ikke forstås som *i himlene*.

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ (٨٤)

*"Det er kun Han (Allah) der er Ilah (Gud) i himlene og Ilah (Gud) på jorden,
og Han er Den Alvide, Den Alvidende."*

[43:84]

Enhver som har et kendskab til det arabiske sprog ville ikke påstå dette. Hvis man for eksempel siger, at en person hersker over både Makkah og Madinah, vil det så betyde at vedkommende er fysisk til stede begge steder?

Ilah kan kun betyde den der bliver tilbedt. Ovenstående vers betyder at Allah er den der bliver tilbedt i himlene, såvel som på jorden. Lærde indenfor *tafseer*, såsom At-Tabari, Al-Baghawi og Ibn Katheer for blot at nævne nogle få, er alle enige om (at verset refererer til) at Allah er Den der bliver tilbedt i himlene og på jorden.

Muhyi Ad-Din ibn Arabi var den eneste, som påstod at Allah er iblandt Sin skabelse i bogen '*Al-Futuhaat*'. *Al-Jahmiyah*, *Al-Mu'tazilah* og *Al-Ashaairah* har ingen beviser for deres udtalelser. De prøver at fordreje betydningen af verset netop for at bevise deres afsporede påstande, som dog aldrig vil lykkes dem. De påstår at de ofte gør brug af logik når de fremlægger deres synspunkter, og selv dette vil vi tage afstand fra.

Kapitel 7

Logisk Ræsonnement

Nogle mennesker siger at de ikke følger andre folks synspunkter. De siger: 'Lad os glemme hvad andre siger. Fremskaf os klare beviser der modbeviser vores udtalelser.' De kan hævde at have beviser på at Allah både er over himlene og på jorden. Yderligere kan de hævde at de følger *As-Salaf's* overbevisning, som skal overholdes til punkt og prikke. Efter at have afsløret denne sekts modstand mod den tro som de bedste generationer fra muslimerne troede på, vil vi nu blottlægge den logik de gør brug af.

Beviserne som blev nævnt i forrige kapitel indikerer enten at Allah befinder sig overalt, eller at Han ikke gør.

- A. Hvis ikke de indikerer at Allah er overalt, så kan de ikke længere bruge det som argument.
- B. Hvis der derimod er en indikation på at Allah er overalt, vil der i så fald være klare beviser fra *ayat* og *ahadeeth* som modbeviser denne tydelige løgn (om at Allah rent fysisk befinder sig overalt).
- C. Hvis A er sandt så er dette vores bevis på at deres påstand om at Allah befinder sig overalt falsk.

Hvis B til gengæld er sandt så siger vi til dem: 'I er som følge heraf forpligtet til at sige at Allah er overalt, og derudover er I forpligtet til at sige

at Allah er i skraldespande, i folks maver og på toiletter.' Må Allah være ophøjet over al dette, og må Allah forbande dem som har været skyld i at vi har været nødt til at skrive således.

Hvis man siger at Allah ikke befinder sig sådanne beskidte steder fordi Han netop er hævet over dette, så spørger vi: "Hvor er jeres beviser?" Hvis det gennem klare beviser forekommer jer at Han er alle steder, heriblandt ovennævnte urene steder, så er det vel logisk at Han også vil befinde sig disse steder. Man kan ikke blot udelukke bestemte steder uden tekstlige beviser fra Koranen og *Sunnah*, og sådanne tekstlige beviser findes ikke. Ergo må disse tekster forudsætte at der kun er én betydning, nemlig den at Allah er med os ved Sin viden.

Der er talrige beviser der understøtter vores overbevisning (at Allah er over Sin Trone). Vi afslutter denne diskussion med følgende ord ytret af Imam Ahmad bin Hanbal rettet mod en *Jahmi*: 'Vil genopstandelsesdagen ikke finde sted enten i Paradiset, Helvede, på Tronen eller i luften?' Manden svarede: 'Jo.' Ahmad sagde derefter: 'Hvor vil vores Herre så være?' Manden svarede: 'Han vil være overalt og i alt, netop som Han var i dette liv...' Ahmad sagde hertil: 'Så ifølge dig vil det af Allah som befandt sig på Tronen være på Tronen, og det af Allah som befandt sig i Paradiset vil være i Paradiset, og det af Allah som befandt sig i Helvede vil være i Helvede, og det af Allah som befandt sig i luften vil være i luften?' Det var på dette tidspunkt at deres løgne om Allah den ophøjede blev krystalklare.

[Ar-Radd 'Ala Az-Zanaadiqah].

Denne korte udlægning er bevis nok for hvem end der har et åbent sind, et rent hjerte og som lytter med omhyggelighed og opmærksomhed.